

Paul stapt op de fiets en onze Kirsten zal hem duwen!

Het leek alsof ons leven perfect was, we genoten vol geluk en trots van ons gezin met drie dochters. Maar op 2 september 2018 stortte onze wereld volledig in. Onze Kirsten bleek een hersenstamtumor te hebben, onbehandelbaar en met een levensverwachting van maximaal een jaar. We moesten ons lieve meisje los gaan laten, onbegrijpelijk en oneerlijk.

Zeven maanden hebben we samen met Kirsten gestreden tegen haar tumor. Ze is drie keer geopereerd, heeft chemotherapie en bestraling gehad, maar geen van de behandelingen kon ervoor zorgen dat we meer tijd met haar zouden krijgen. Op 8 april 2019 is Kirsten, nadat ze zelfs die dag nog vrolijk buiten had gespeeld, toch nog plotseling overleden.

Het waren zeven maanden van spanning, verdriet en strijd. Maar ook maanden van hoop, steeds weer hoop dat de tumor door de behandelingen kleiner zou worden. En bovenal maanden van intens genieten. We hebben heel bewust genoten van elk moment met ons gezin, veel grote en kleine mooie momenten beleefd, veel herinneringen gemaakt.

Kirsten was nog maar klein, ze werd maar vier jaar, maar toch kunnen we veel van haar leren. Ze heeft nooit geklaagd over haar ziekte en beperkingen, zag geen onmogelijkheden maar alleen mogelijkheden. Toen knutselen met haar rechter hand niet meer lukte, ging ze verder met links. Toen fietsen op haar loopfiets niet meer lukte, pakte ze een fiets met zijwieltjes. Een afspraak in het ziekenhuis kreeg altijd een positieve draai met een bezoek aan een speeltuintje. Ze bleef genieten van de dingen die ze nog wel kon en nam ons mee in haar onuitputtelijke doorzettingsvermogen en vrolijkheid.

Het gemis is groot, er is altijd een lege plek in ons gezin, maar we dragen onze lieve Kirsten voor altijd met ons mee.

Paul zal een strijd gaan voeren tegen de kilometers en hoogtemeters. Een operatie en de Corona-crisis leken zijn tocht onmogelijk te maken, maar Paul bleef mogelijkheden zien. En ja, in augustus stapt hij dan echt op de fiets en gaat daarmee hopelijk veel geld binnen halen voor het onderzoek naar een behandeling voor hersenstamkanker. We wensen hem hierbij heel veel succes en hopen dat hij, net als Kirsten, kan genieten van de mooie dingen die hij onderweg tegen komt en een onuitputtelijk doorzettingsvermogen zal hebben!

Richard en Marieke
Ouders van Kirsten